

Ik wil deze nacht in de straten verdwalen, Wannes Van de Velde

Ik wil de - ze nacht in de stra - ten ver - dwa - len, de klank van de

stad maakt mijn ziel a - mou - reus. Al heb ik geen geld om ple - zier te be -

ta - len, ik vind wel een vrouw - ke heel net en gene - reus.

On - der de glans van de ma - ne - stra - len wordt heel on - ze

we - reld een hu - welijks - bed. Ga mee naar de kroe - gen vol vrou - wen en ma -

tro - zen, ver - geet u - we naam — en al de rest.

*Terug naar begin*